



Bij de zondag (laetare)



Jeremia 29:11

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia roept het volk op om te bidden voor de stad en zich in te zetten voor haar welzijn. Een hoopvolle toekomst begint met gebed en inzet voor vrede.

Het is een klein beetje Pasen. Het donkere paars kleurt roze. We worden geroepen om ons te verheugen (laetare)

Meditatieve tekst
Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het Vredesteken
uit de hemel



Deze zondag is het 'Laetare', wees blij!

Even kleurt het paarse van de ingetogen Veertigdagentijd naar roze, omdat we al iets van het Licht van Pasen zien doorbreken. We lezen dan ook een vreugdevol verhaal, van Jezus die de mensen voedt en delen dan ook zelf de Maaltijd van de Heer met elkaar.

In deze dienst verleent de cantorij haar muzikale medewerking, voor de laatste keer onder leiding van Rian

Agenda

Zaterdag 9 maart – 15.00 – 17.30 uur -
Maak je eigen Paaskaars

Zondag 10 maart – 11.15 – 14.00 – Een
zinnig gesprek (middengeneratie)

Maandag 11 maart – 20.00 uur
Diaconale projecten - **GAAT NIET
DOOR!**

Elke vrijdag – 10.00 uur - Stamtafel

Collecte

1^e collecte Kerk in Actie –

Werelddiaconaat (zie toelichting)

2^e collecte Kerk

3^e collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

QR-codes collecten

1e collecte



2e collecte



3e collecte



Liturgie

10 maart – 10.00 uur - ds. Betty Gras

Organist: Harry Bosma

Cantorij olv Rian Renting

Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 975

NLB 277

Psalm 122 met antifoan

Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15

NLB 863: 3, 4

Overweging

Cantorij zingt: Heyr, himna smiður

Voorbede met acclamatie: NLB 367b

Inzameling der gaven

Dienst van schrift en tafel

NLB 234

Tafelgebed

Cantorij zingt: The Lord bless you and
keep you

Slotlied: NLB 1014: 1, 5

Renting. We zeggen haar dank voor al haar muzikale inzet en toewijding van de afgelopen 10 (!) jaar.

" Wat goed dat jij er bent "

Dat is het thema van deze Veertigdagentijd. Wat is goed dat mensen met elkaar en met God het leven delen, in mooie en moeilijke tijden. Iedere zondag is er aan het einde van de viering een filmpje waarin gemeenteleden tegen een ander zeggen: Wat goed dat jij er bent! Dat kunnen we in deze tijd ook voor elkaar doen, bijvoorbeeld door middel van een kaartje. Niet om wat diegene doet, maar gewoon om wie hij/zij is. Doen jullie mee?

Proefkonijnen

Sommige mensen hebben het al gemerkt: in de week vooraf aan een viering vraag ik een aantal gemeenteleden mee te lezen met de bijbeltekst van de zondag via de Whatsapp en daar in 3 steekwoorden op te reageren. Een digitale "Voor de zondag..." waar iedereen aan mee kan doen!

Zelf ervaar ik het als een leuk experiment en mooi om zo samen op weg te gaan naar de zondag! Wilt u ook wel eens meedoen, bijvoorbeeld op weg naar Pasen? Van harte uitgenodigd! Laat het me weten via de Whatsapp: 06-21916710

Ds. Betty



Tip: ontvang het brood bij het lopend avondmaal met open handen.
Betekenisvol en praktisch! Wilt u iets zeggen, dan past 'amen'.

1^e collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat - Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijhouden, beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan.

Kosters

In de week van 11-17 maart 2024 a.s. (week 11) zijn Bert en Fennie Veuger de dienstdoende kosters. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer :
Bert: 06 82957973
Fennie: 0625574293
Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website
<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website:
www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Diaconale B&O avond gaat niet door!

De diaconale B&O avond die gepland stond voor aanstaande maandag (11 maart) **gaat helaas niet door**.

Er zou deze avond een presentatie worden gegeven door stichting Kinderhulp.

We proberen deze avond op een later moment alsnog te organiseren.

De diaconie

Tweede nieuwsbrief commissie duurzaamheid

In de veertigdagentijd, een tijd van bezinning, verschijnt onze 2^e nieuwsbrief. U vindt hem direct onder deze nieuwsbrief. Wij wensen u veel leesplezier!

COMMISSIE DUURZAAMHEID

NIEUWSBRIEF 2

Groene kerk

In 2015 begon de duurzaamheidsgroep het onderzoek naar deelname aan "de groene kerk". Er is ook onderzocht of dit een gezamenlijk project kon worden met de andere kerken in Zuidwolde. Helaas is dit niet gelukt. In 2016 heeft de kerkenraad van de Ontmoetingskerk groen licht gegeven waardoor we ons eind 2016 konden aanmelden bij Groene kerken. Het groene bordje is in feb 2017 geplaatst door Dolf van Niekerken, Hij is 10 jaar voorzitter geweest. Als lid van de groene kerken spreek je af dat 'groene stappen nemen' op de agenda van de kerk staat.

Op de website <http://www.groenekerken.nl> staat veel informatie. Het groeiend netwerk is daarmee ook een net van verbinding en inspiratie. Dit wordt in verschillende thema's onderverdeeld (toolkits) nl:

- Energie & klimaat
- Omgaan met geld
- Geloof & inspiratie
- Schepping & natuur
- Bewust inkopen
- Beleid & aanpak

Wij zijn met verschillende thema's bezig geweest. Het ene thema wordt door ons als duurzaamheidsgroep opgepakt, zoals de



aanschaf zonnepanelen. Andere thema's worden door de kerk al zelf opgepakt. Zo is

er goed gekeken naar bv verlichting en verwarming. Jaarlijks wordt

door de werkgroep duurzaamheid een aantal activiteiten georganiseerd. Deels vallen deze onder het B&O-programma zoals de film, lezing en creatieve workshops. We werkten ook een aantal keren mee met de groene zondag in oktober.

Gezien het bovenstaande alle reden dus om u in dit artikeltje te informeren over het wel en wee van de commissie Duurzaamheid, die vanaf 2009 actief is binnen onze Ontmoetingskerk.

"Een theelepel grond bevat meer levende organismen dan er mensen op aarde zijn"

In een afgeladen "filmzaal" (de Schakel) keken we op 17 november naar de film Onder het maaiveld van EMS Films, de makers van De Wilde Stad en De Nieuwe Wildernis. De filmavond was een samenwerking van de commissie Duurzaamheid, de Natuurvereniging Zuidwolde en IVN.



We verbaasden ons over al het ongeziene leven in onze bodem: wortels, regenwormen, slakken, netwerken van schimmels, bacteriën, geleedpotigen en andere dieren. Op indrukwekkende wijze werd – inzoomend tot op het kleinste niveau - in beeld gebracht hoe al deze levende organismen met elkaar in contact staan en zorgen voor een gezond bodemleven. De film liet ons ook zien hoe makkelijk en nodeloos wij dit bodemleven verstoren met onze huidige manieren van grond bewerken en landbouwbedrijven. Diverse alternatieve manieren kwamen voorbij, zoals strokenteelt of onderzoek naar schimmels op de "levende" groene daken van bushaltes. Maar ook zelf kunnen we op relatief eenvoudige wijze wat doen om de soortenrijkdom in onze eigen tuin te behouden of verbeteren. Door bijvoorbeeld niet te spitten, maar de grond af te dekken met karton, kun je ongewenste begroeiing en onkruid onderdrukken en toch het bodemleven intact laten. Ook door plantensoorten op elkaar af te stemmen is het mogelijk een rijkere opbrengst te krijgen voor mens én dier.

"Vroeger dachten we: we moeten de plant voeden, en nu is steeds meer het idee: we moeten de bodem voeden, en de bodem voedt de plant," vat één van de gefilmde moestuinders tot slot de boodschap van de film samen. "Dat wij als mensen gaan beseffen: we moeten de gemeenschap voeden, en de gemeenschap voedt ons."

Creatieve ochtenden en kerstmarkt

In december maakten we met een aantal vrouwen vlaggetjesslingers van hergebruikt katoen. Drie ochtenden werd er geknipt, gespeld, samengesteld en aan lijnen genaaid. Er kwamen bijpassende tasjes bij en het resultaat was vrolijk en mooi! Op de Kerstmarkt werden de slingers verkocht. Er was veel belangstelling voor en bijna alles ging van de hand.



Het waren ochtenden met, naast het passen en meten en geratel van machines, veel gezellig geklets en gelach. Omdat het zo leuk was en het een succesvolle actie was, zijn we van plan in het nieuwe seizoen weer een of meer creatieve ochtenden te organiseren. Op de kerstmarkt hadden we een kraam met zelfgemaakte artikelen, zoals tasje, slingers, kaarsen, warmtekussens met lijnzaad en kaarten met bloemzaden. De kinderen konden een voetafdruk-test invullen op een chromebook over hun milieuvriendelijk gedrag, hier was veel belangstelling voor en ook sommige ouders waagden zich aan deze test:

<https://voetafdruk.hetklokhuis.nl/>

Met de opbrengst van de Kerstmarkt willen we iets moois en groens doen voor de omgeving van onze kerk. De plannen zijn er en van de uitwerking houden we u op de hoogte!

Praatcafé met prikkelende stellingen

In januari praatten we met een groep mensen over prikkelende stellingen rondom duurzaamheid. We deden dat in groepjes met verschillende samenstellingen.

Het was fijn om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Niet iedereen denkt hetzelfde en dat mag ook. Luisteren naar



elkaar, naar elkaars keuzes en motivaties en ideeën opdoen van elkaar is belangrijk. "Voor herhaling vatbaar", was de conclusie.

Ideeën voor een groene kerk

Als commissie duurzaamheid zijn we altijd bezig om met elkaar weer nieuwe ideeën te bedenken om onze groene kerk weer een stukje duurzamer te maken. Als Ontmoetingskerk willen we graag open staan voor alle mensen uit ons dorp en de laatste jaren is er in de kerk veel gedaan om dat te realiseren zoals de mooie ontmoetingsruimte met open bar. We hebben de stamtafel en diverse B&O activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen.

Eén van onze ideeën waar we op dit moment mee bezig zijn is om buiten de kerk ook een plek van ontmoeting te maken. Om onze kerk hebben we een mooie groene omgeving we zouden hier bijvoorbeeld, net zoals we al in de kerk hebben, ook een Geloof, Hoop en Liefde bankje of een picknicktafel kunnen neer zetten. In het grasveld aan de Zuideresweg-kant zouden we fruitbomen kunnen planten waar men zomers appels of peren kan plukken. We zouden een pluktuin kunnen maken met diverse bloemsoorten waar men uit kan plukken of een stukje tuin maken met bloemen die goed zijn voor vlinders en bijen. We zouden een groot schaakspel kunnen maken of een hinkelspel om te spelen. Dit zijn zomaar wat ideeën om ook buiten de kerk een plek van ontmoeting te maken. Duurzaamheid is een breed begrip het gaat niet alleen om energiebesparing en het milieu, maar ook over onze eigen gezondheid en leefomgeving als commissie willen we ons dus ook breed inzetten hiervoor.

Agenda:

- “God in de supermarkt” – 14 maart 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: De Vredehorst in Hoogeveen
Contactpersoon: Loek Boer (loekboer@home1.nl)
Meer info: www.godindesupermarkt.nl

Het is vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis? Wat betekent dat gekke keurmerk precies?

- Bezoek molen Zuidwolde en verhaal Geert Lindenhols – 24 april 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Start bij de molen en daarna in de Schakel luisteren wat Geert Lindenhols ons te vertellen heeft.

